

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Ga ervan uit dat je geholpen wordt

“In dat zoeken van jouw leven, in dat twijfelend zoeken, in dat aarzelend zoeken, word je bijgestaan. Maar soms kan je dit niet zien omdat je er niet van uitgaat dat je bijgestaan wordt.

Als je zou weten: ‘God bestaat, God is met mij bezig, God kent mijn hart’, dan zou het een heel stuk makkelijker zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 7: ‘De grenzen van het ‘ik’ vervagen’) © Mayil.com